

Sydspanske Andalusien byder ikke kun på solferie ved brede strande. Kun et halvt hundrede kilometer fra det blå Middelhav findes det herligste ski-paradis.



Der er god plads på de fine, røde pister, der spreder sig fra lige under toppen af den godt 3,4 kilometer høje bjergtinde.

Tekst og foto: Peter Glitten

Sydspaniens Middelhavskyst er kendt og elsket af tusindvis af danskere, der hvert år tager hul på foråret, mange måneder før det hjemme i Danmark begynder at grønnes.

Her kan man ligge på stranden og sole den blege krop på en god dag i marts. Men man kan også noget helt andet.

Kun en god times kørsel fra kysten ligger bjergkæden Sierra Nevada med Pico den Mulhacen på 3478 meters højde og Veleta på 3398 meter.

Den højest beliggende skipist begynder umiddelbart under toppen af Veleta. Her bydes på ægte alpint skiløb - også helt hen i april, hvis det skal være.

Jeg nyder alpint skiløb i Norge, Østrig og Italien, men at man kan stå på ski under forårsferien i Sydspanien hørte tidligere ikke til min paratviden.

Heller ikke til min kones. Hun spærrede i hvert fald øjnene mere op end sædvanligt, når jeg får et indfald, da jeg insisterede på at få ski-udstyret med til Torrox nær Malaga.

Vi drog afsted i slutningen af februar - med skiudstyr - og jeg var ikke helt fri for at triumfere, da vi rullede forbi Granada 50 km fra kysten og kunne se masser af sne på toppen af Sierra Nevada på vej mod vores bestemmelsessted, den gamle, hvide by Torrox på en sydskråning ned mod Middelhavet.

En tidlig mandag morgen midt i marts pakkede jeg så den medbragte ski-udrustning og kørte op til Sierra Nevada.

Vejrudsigerne havde vist, at der var faldet sne over Sierra Nevada, hver gang den lune regn faldt i Torrox - og det gjorde den jævnlige denne marts.

Med seks-otte graders varme på bjerget om dagen og tilsvarende kuldegrader om natten kunne snedækket på flere meters tykkelse sagtens opretholdes.

Men sne var der bestemt heller ikke, før jeg nåede helt op til det al-

pine anlægs første kabinelifter.

Selve byen, Pradollano, der er anlagt som en ren ski-by, var uden en snefnug - og alligevel kan du løbe på ski helt ned til liftanlægget i byens udkant.

Byen ligger i 2100 meters højde, og du tager kabineliften op midt på bjerget til Borreguiles. Herfra går der en meget bred vifte af stoleliffter til toppen af de talrige pister, som er anlagt på de blødt rundede bjergsider.

Området byder på ikke færre end 53 pister på ialt 61 kilometer

Det er røde og blå pister stort set alt sammen, for Sierra Nevada er et venligt bjerg, men der bydes et par sorte pister på stykket mellem Borreguiles og Pradollano. På toppen af kabineliften ligger dels et området med et par restauranter, dels den flade del af ski-området, som det ser ud til, at mange spaniere foretrækker.

Det er her ungerne boltrer sig i stimer, og det er her skiløerne arbejder med at lære de nye skiløbere de første teknikker.

Det betyder, at der er god plads på de fleste af pisterne. Især, hvis du søger op mod toppen af bjerget, hvor den tynde luft sætter min manglende kondi på en hård prøve.

Men holder du dig i de øvre luftlag, er der masser af kilometer herlige røde pister at færdes på, uden at der er trængsel. Skiføret er ikke det nemmeste. Især sådan en formiddag, hvor pisterne i nattens løb er frosset til is med mange knolde. Det er hårdt ved knæ, lår og balanceevne.

Fine og bløde

Bedre er det over middag, Solens kraft er effektiv her, og en kombination af varme og skiløb gør pisterne fine og mere bløde.

Frokosten nydes på restauranten, der har venlig og høflig selvbetjening med et rigt udvalg af lækre spanske, lune frokostretter - overraskende nok til behagelige priser.

Jeg slap således med 8,5 euro = 63 kr for lækre ærter med baconstykker og krydderier samt en flaske vand. Det

hele blev naturligvis nydt på den store terrasse, hvor solen boltrede sig.

For mit vedkommende stoppede skiløbet midt på eftermiddagen. Da trak store skyer ind over Sierra Nevada og gjorde skiløb til en øvelse i færdsel gennem ærtesuppe.

Turen hjem mod Torrox var underlig. I samme sekund jeg kørte ud af parkeringsanlægget under byen, var fornemmelsen af »vinter« væk, og da jeg efter 30 kilometers kørsel ned fra Sierra Nevada nåede solbeskinnede Granada, stod bilens temperaturmåler på 20 grader. Her sad jeg med skilbukser og lange »Jens Lyner« mens a/c anlægget holdt temperaturen i bilen nede. Og hjemme i Torrox kunne jeg gå op på tagterrassen, sætte mig i solen og nyde udsigten over den hvide by og det blå hav blot halvanden time efter, jeg var drønet ned ad den sidste pist.

FAKTA

Nemt at finde:

■ Uanset hvor du kommer fra, skal du til Granada, for at komme til Sierra Nevada.

■ Derfra er det nemt at finde skiområdet. Følg skiltene mod Sierra Nevada, og du havner ved indkørslen til skisportsstedets enorme parkeringskælder.

■ Du kan selvfølgelig også vælge en hel skiferie i Sierra Nevada, der er en regulær hotelly med priser fra 75 euro pr. nat.

Det kan blive køligt:

■ Selv om der almindeligvis er varmt på toppen af Sierra Nevada, skal du regne med at bruge dit sædvanlige skitøj og en vindtæt skjorte er et must. En del stolelifte kører langsomt, det kan være skyet, og der kan blæse en strid vind.

■ Ski og støvler kan naturligvis lejes på stedet. Det koster godt et par hundrede kroner for en dag - et liftkort godt 350 kroner.



Løgumkloster Refugium

Et sted til ferie og rekreation, oplevelse og fordybelse

3.2. – 6.2. Om venskaber. Medv. Asger Baunbak-Jensen, Peter Brixtofte, Gudrun Aspel og Britta Schall Holberg.

10.2. – 15.2. Livsfortællinger - om menneskeliv og skæbner. Medv.: Stine Bitsch-Larsen, Helle Juhl, Bente Dahl, Bodil Møller Knudsen, Jørgen Lorenzen, Lisbeth Filtenborg og Bjarne Haahr m.fl.

15.2. – 20.2. Litteraturdage

Om Sophus Clausen, Karen Blixen, Per Højholt, Alice Munro, Judith Hermanns roman "Alice", lyrikken-død eller levende? Vibeke Grønfeldt, Herman Melville og den nye oversættelse af Moby Dick, Stefan Zweig og "Verden af i går", Søren Ulrik Thomsen, Naja Marie Aidt, lyrik og musik m.m.

24.2. – 27.2. Om at læse Kierkegaard

Introduktion til Søren Kierkegaards tænkning og forfatterskab.

27.2. – 2.3. Klosterdage. Meditative dage m. samtaler, foredrag, fortælling, musik og afspænding.

2.3. – 5.3. Sprog dage - hvert modersmål er dejligt. Medv.:

Georg Metz, Kirsten Rask, Edward Broadbridge, Thomas Bidstrup Jeppesen, Jørn Lund, Wolfgang Dibbern, Margrethe Kroglund og Aksel Kroglund Olesen.

9.3. – 12.3. Grundtvig fra grunden

Medv.: Lars Thorkild Bjørn, Agner Frandsen, Niels Thomsen, Anette Mette Villumsen, Margrete Auken m.fl.

16.3. – 19.3. Død og evighed i musikken 1890-1920. Medv.:

Eva Maria Jensen, Peter Wang, Aksel Kroglund Olesen m.fl.

16.3. – 20.3. Ressourcedage. Dage med fokus på krop og psyke. Mulighed for gruppesamtaler, fysisk udfoldelse, afspænding, naturoplevelser og socialt samvær.

23.3. – 26.3. Sangglæde - syng med weekend

For sangglade mennesker, der har lyst til at prøve at synge i kor. Udflugt til "Sort Sol" - stærenes flyveopvisning på aftenhimlen.

30.3. – 4.4. Før påske - Sang, musik, fortællinger og udflugter.

4.4. – 10.4. Påske på Refugiet

Foredrag, folkedans, udflugter, passionskoncert og kulinariske oplevelser med sønderjyske specialiteter.

10.4. – 13.4. "Hør den lille stær" - naturweekend med fortælling og udflugter bl.a. til "Sort Sol".

13.4. – 16.4. Single-liv. En kultursociologisk rejse gennem fortid, nutid og fremtid. Medv.: Lise Sølund og Anders Kjærsg.

27.4. – 1.5. Sven Havsteen-Mikkelsen - en nordisk billedkunstner. Fokus på hans liv og kunstneriske virke.

Løgumkloster Refugium

6240 Løgumkloster. Tlf. 74 74 33 01

www.loegumkloster-refugium.dk



Refugiet er åbent året rundt for kortere eller længere ophold, individuelle og grupper